



MEDEDELINGEN
van de Stichting
Familie Vis van Zaandijk

Nummer 11, maart 1984
Redactie Jacob Vis JCz
Dirk Vis

Adres: Lagedijk 120, 1544 BK Zaandijk

1 4 9 4 1 9 7 4 1 9 9 4

Weldra is het tien jaar geleden dat onze familiechroniek V I S A S A A N D Y K verscheen. Een aanvankelijk door ons niet verwachte grote belangstelling heeft deze uitgave mogelijk gemaakt. Daarop zijn er jaren gevolgd van enthousiast meeleven, blijkend uit de druk bezochte familiereünies, de financiële bijdragen en de belangstelling voor de 'Mededelingen'.

De grootste belangstelling kwam stellig van die kant van de familieleden die, evenals de auteurs van V I S A S A A N D Y K, behoorden tot de dertiende generatie der afstammelingen van Oudt-Heyn, gelijk aan de vijfde generatie der afstammelingen van Jacob Vis en Aaltje van Bergen. Het zijn diegenen wier grootvaders als volle neven elkander zeer goed hebben gekend en wier kleinkinderen allen nog de herinnering bewaarden aan Zaandijk en de dorpsgemeenschap die in 1894 haar 400-jarig bestaan nog zo gloedvol heeft herdacht.

Als op 20 september 1994 Zaandijk 500 jaar bestaat zal aan dat feit hoogstwaarschijnlijk geen aandacht worden besteed. Al te veel is immers onherroepelijk veranderd. Economisch, cultureel en maatschappelijk is er van een dorpsgemeenschap nauwelijks meer sprake. Er wonen zeker nog wel afstammelingen van de stichter in het huidige Zaandijk, maar dit feit is aan hen niet meer bekend. En wat de familie Vis betreft: de enige naamdrager van deze familie die nog 'op Zaandijk' woont is de initiatiefnemer van de heruitgave van onze familiechroniek, mijn mederedacteur van deze Mededelingen, Jacob Vis JCz. Alle andere familieleden of hun ouders en grootouders hebben Zaandijk reeds lang geleden verlaten.

In de laatste jaren heeft deze vijfde generatie ernstige verliezen geleden. Op 12 januari 1981 sterft Jacques (Herman Jacob Anna) Vis, oud 83 jaar en 22 april 1982 zijn volle neef Eelco Martinus Vis Bolderdijk, oud 76 jaar, beiden kleinzoons

van Jacob Vis Pz en diens tweede vrouw Maria Klasina Feikema. Beiden waren trouwe bezoekers van onze reünies en belangstellend in de familiegemeenschap. Ook het heengaan van Dr Johan George Avis op 13 april 1981 in de leeftijd van 87 jaar betekende het verlies van een belangstellende die ons als historicus menige bijdrage tot onze familiegeschiedenis schonk. Op 18 december 1983 overleed op 86-jarige leeftijd Clasina Maria Kuyper, de energieke oud-directrice van de Enkhuizer Houthandel, een bedrijf dat zij, samen met haar zuster, tot nieuwe bloei heeft weten te brengen. Het stimulerende voorbeeld was geweest haar grootvader, grondvester van deze zaak. Het was Claas Kuyper, de eerstgeboren kleinzoon van Jacob Vis en Aaltje van Bergen. Sini en haar zuster zijn dubbel verwant aan de familie Vis door het huwelijk van Jacob Vis Pz met de enige zuster van Claas Kuyper, eveneens geheten Clasina Maria Kuyper. Die dubbele verwantschap betekende blijvend contact tussen beide families. Wanneer het haar mogelijk was hebben de gezusters Kuyper de familie-reünies bezocht, en onze publicaties gewaardeerd. Een onvergetelijke herinnering blijft de feestelijke lunch die zij de auteurs van V I S A S A A N D Y K en hun echtgenoten hebben aangeboden.

Een zo mogelijk nog groter verlies voor onze kring was het plotselinge heengaan van Margaretha Kuyt - Vis op oudejaarsdag 1983. Zij bereikte de hoge leeftijd van 93 jaar. Met krachtige geest en vaste hand heeft zij nog de dag tevoren geschreven naar haar nicht in Bern, met excuses dat zij niet eerder had gereageerd...

De belangstelling van Gree voor onze familiegeschiedenis was voor mij als auteur zeldzaam, ook zeldzaam deskundig en met smaak voor het taalgebruik. Het gemis van zo ingestelde persoonlijkheden dreigt fataal te worden voor de lust en inspiratie om verder voort te gaan. Ja, fataal tenzij we uit de herinnering aan dergelijke mensen de energie putten om op een of andere wijze door te gaan met de taak om op de juiste manier ook voor jongere generaties de belangstelling voor het leerrijke verleden tot nieuw leven te wekken. Daarvoor is het nodig dat onze Stichting zich bezint op de middelen tot dat doel en het niet laat zitten bij een sleur die dreigt in te treden.

We doen hierbij een beroep op onze leden om met nieuwe ideeën te komen!

Dirk Vis.

EEN WIJNGLAS VAN

BURGEMEESTER

GERRIT VIS

Een aankondiging van de firma Frides Laméris, kunsthandelaar antiquair te Amsterdam, bracht ons op het spoor van een familiestuk dat ver van huis is afgedwaald.

In het bezit van de heer Laméris zijn fraaie objecten van geëtsd glas en in de daarop betrekking hebbende aankondiging noemde hij terloops het bestaan van een gegraveerd wijnglas, aanwezig in het Victoria & Albert Museum in Londen, waarop afgebeeld zou zijn een walvisvaarder met het opschrift D'Vergulde Walvis.

In de annalen van de Hollandse walvisrederijen komt één walvisvaarder voor met de naam de VERGULDE WALVIS.



Deze walvisvaarder voer onder rederij van Gerrit Vis (1676 - 1759), schepen in de banne Westzanen, burgemeester te Zaandijk en behalve reder ter walvisvaart ook olie-fabrikant, graanhandelaar tevens sterk geïnteresseerd in de papier-fabricage. Deze walvisrederij werd in de eerste plaats door hem bedreven in de compagnieschap van Gerrit Best & Gerrit en Claes Vis. De twee laatstgenoemden waren broers, Gerrit Best was hun achterneef. Van 1712 tot 1750 heeft deze rederij een dertigtal schepen uitgezonden naar Groenland en in 1725 en '26 vier schepen naar Straat Davis. Verder heeft Gerrit Vis, maar nu geheel op eigen naam, nog uitgerust het schip de Vergulde Walvis, waarop commandeur was zijn zwager Cornelis Meyn de Jonge (V.A.S. blz. 74).

De Vergulde Walvis heeft zes tochten naar de Straat Davis gedaan van 1732 tot en met 1737, vangende $11\frac{1}{2}$ (!) walvis en een cachelot en daarna drie vaarten naar Groenland in de jaren 1738, '39 en '40. Het resultaat van deze laatste reizen was teleurstellend: niet meer dan vier kleine walvissen. Deze privé-rederij is toen opgeheven.

Het wijnglas is stellig afkomstig uit het bezit van Gerrit Vis en daarna van diens zoon Pieter Gerritsz. Vis, wiens enorme inboedel in 1796 werd geveild. Het is tevens een herinnering aan de relatie Vis - Meyn die een onaangenaam einde vond vanwege het grote proces dat Gerrit Vis heeft gevoerd tegen de erfgenamen van zijn schoonzuster Guurtje Meyn, weduwe Claes Vis.

De hiernaast opgenomen afbeelding, genoeg op ware grootte, is ontleend aan de 'Catalogue of the Wilfred Buckley Collection of Glass'. De woorden van de inscriptie zijn in spiegelbeeld zichtbaar. De omschrijving in de catalogus luidt als volgt:

362 G O B L E T (probably made in England), 23,3 cm. high, engraved with a ship on the stern of which is 'D. Walvis', and around the top, in large letters, 'D. VERGULDE. WALVIS.' The knob contains air beads. On the foot is engraved the signature 'JAN STAM', which may be either the name of the engraver or of an owner.

circa 1750. C.436-1936.

We weten niet langs welke doolwegen dit wijnglas in de Buckley Collection en in dit muzeum is aangeland. De heer Laméris verklaarde ons de naam Jan Stam. Dit was een graveur van walvisvaarttafelen in metaal (zilveren of koperen tabaksdozen e.d.) en in glas, te Zaandam werkzaam in de eerste helft van de 18e eeuw. We zijn de heer Laméris dankbaar voor zijn inlichtingen en kunnen nu het museum nadere gegevens over dit glas verschaffen. Het dateert waarschijnlijk van vóór 1740.

Het reusachtige Victoria & Albert Museum bergt nog meer herinneringen aan voormalig bezit van de familie Vis. We denken aan de beroemde tegelcollectie van Eelco Martinus Vis die als 'Van den Bergh Gift' grotendeels in hetzelfde museum is beland...



Lijst van deelnemers aan de familie-reünie, gehouden op Zaterdag 11 juni 1983
in het restaurant 'Op Hoop van de Swarte Walvis' aan de
Zaanse Schans te Zaandam

De Heer en Mevrouw D.Vis-Britzel	Bergen NH.
De Heer en Mevrouw J.Vis JCz.-Honig	Zaandijk
Mevrouw A.G.Donker	Beverwijk
Mevrouw M.M.Jonker en dochter	Bussum
Mevrouw A.C.M.Avis-Vis	Zwolle
Mevrouw E.C.Henny-Vis	's Gravenhage
De Heer C.Koert van der Linden	Haarlem
Mevrouw A.Stoepman-Vis	Nijverdal
Mevrouw A.G.Laan-Vis	Hilversum
De Heer Gerlach Vis Jr.	Enkhuizen
De Heer en Mevrouw P.Vis-de Reus	Zierikzee
De Heer Steven Vis	Zierikzee
Mevrouw A.E.Vis-Spoel	Amersfoort
Mevrouw J.Vis-Verhoek	Leusden
De Heer en Mevrouw Heyme Vis-Hepkema	Gouda
Mevrouw A.C.Vis-Duyvis	Wassenaar
Mevrouw M.A.Dekker-Vis	Hilversum
Mevrouw A.Honig-Bakker	Zaandijk
De Heer Simon Honig	Arnhem
Mevrouw I.J.C.Kohlbrugge-Goedkoop	Zeist
Mevrouw M.E.Sonnenstein-Goedkoop	Parijs
Mevrouw A.C.Meihuizen-Goedkoop	Zeist
De Heer en Mevrouw A.de Jong-Vis	Dordrecht
De Heer en Mevrouw H.A.Schwippert-Avis	Wormerveer
Mevrouw G.J.van Praagh-Ooms	Blaricum
De Heer en Mevrouw Cees Vis	Haarlem
De Heer Jan Albert Vis	Koog aan de Zaan
De Heer F.H.Vis	Amersfoort
Mevrouw D.Ockerse-Vis Bolderdijk	Arnhem
De Heer A.J.Vis	Overveen
De Heer Jacob Kuyt	Heiloo
Mevrouw Pauli Vis	Hilversum
Mevrouw Johanna Grooters	Amsterdam
De Heer T.Cornelissen	Amsterdam
Mevrouw C.T.Vis	Uithoorn

(Totaal 43 deelnemers)

DE BRIEVEN VAN GERARD
ADRIAAN VIS

(Vervolg van de brief van 22 september 1907 uit Venetië)

... heel anders dan die militairische Duitschers.

Vanmorgen heb ik de kleinste stegen van Venetië doorkruist. Gisterenavond deed ik dit ook doch raakte, stel U voor verdwaald; ik dacht direct aan m'n moeder doch dat gaf mij niet veel, niemand verstond mij. Gelukkig kwam er een officier die zeker ook op avontuur uit was voorbij die Fransch sprak, 'k was toen weldra weer op 't goede spoor.

Als je je verstand niet goed bij elkander houdt lokken zeer lieve meisjes - van uitzicht althans - wit gesluierd, staande aan de ingang van kleine steegjes je met hun verleidelijk 'Serra Signore' naar binnen, je bent er echter dan nog niet uit. Men kan hier heel wat menschenkennis opdoen.

Mijn meisje uit Budapest is gisterenavond per stoomboot vertrokken naar Fiume (A weet wel waar dit ligt).

Vanmiddag, 't volgt alles zeer mooi, kreeg ik een uitnodiging van den Heer Van der Tak om samen naar Lido te gaan en vanavond de serenade met verlichte gondels in de kleine kanalen te Venetië bij te wonen. Gaarne nam ik het voorstel aan en aanstonds gaan we vertrekken.

'k Heb hier nog geen een paard, geen rijtuig, geen fiets, geen auto gezien alles gaat per gondel.

Zooals het plan nu is vertrek ik Maandag naar Dezenzano, steek vandaar de prachtige Garda See over en bezoek dan de interessante Oostenrijksche steden Brixen en Botzen (A weet ze wel). Te Innsbrück blijf ik daarna nog een dagje rustig genieten en spoor dan weer naar mijn koud vaderland terug. Latere berichten althans ansichten volgen nog wel. Allen de hartelijke groeten uit het warme Zuiden, uit het heerlijke land van Venetië van Uw toegenegene

Giuseppe Antonio.

Hotel Victoria Bozen 24 Sept. '07.

L.M!

Op 't oogenblik zit ik in Zuid-Tyrol. Gisteren had ik een magnifique reis door zeer hoge bergen, dit is weer heel iets anders als Venetië, alles prachtige natuur en berg-schoon.

Ook hier is het weer prachtig. 'k Heb

nog geen druppel regen gehad, elke dag steeds heerlijk warm zonnig weer. A's jas is alleen gebruikt voor de nachtreis naar Basel.

In Holland moet het volgens de berichten ook mooi weer zijn, Oom Ko schreef mij daarover, ook Mr. Tak had brieven die hetzelfde melden.

Wat heb ik toch een gelukkige genotvolle 4 dagen te Venetië doorgebracht - en zoo gezellig, 'k zal het nooit vergeten, dat prachtige blauwe Adriatische strand en die heerlijke zuidelijke lucht, zoontje wordt wel een beetje verwend moeder.

Gisterenavond hadden we hier muziek van een Variété gezelschap aardige Tyroolsche meisjes - vriendelijk en spraakzaam. Kon ik maar wat van die Venetiaansche en Tyroolsche hartelijkheid naar Holland medenemen.

Zoo aanstonds vertrek ik naar Innsbrück, en heb daarvoor nog een prachtige reis door de Brenner Pas, hoge bergen, hooger en ruwer als in Zwitserland.

Daarna gaat het weer per Expresstrein naar Venetië - van het Noorden - terug want de tijd schiet op. Woensdagmiddag circa half zes hoop ik U weer gezond en versterkt in de armen te vallen. We kunnen dan samen eten; U wilt wel zoo goed zijn op mij te wachten! Tot nu toe is alles prachtig en uitstekend gegaan, niets ontbreekt er aan. De hart. groeten uit Tyrol. Uw liefh. zoon Giuseppe.

Een week later is Gerard weer diep in het werk gedoken. De chefs van de spoorwegadministratie in Amsterdam hebben belangstelling voor zijn reiservaringen, er wordt een reisverslag van hem verwacht. Zijn promotiekansen nemen toe met zijn bereisdheid! 'Jôj hebt het hier ook heel wat drukker dan bij mij te Venetië verleden Zondag toen je zoo lui in m'n gondel lag' zeide mijn aardige gondelier die mij vanmorgen zoo tusschen de papieren zag zitten ... zo peinst Gerard. Gelukkig biedt ook Amsterdam hem op zijn tijd weer veel genietingen. Op 16 februari 1908 schrijft hij:

Met ernstig werken in mijne vrije tijd tusschen 7 en 11 studie van Italiaansch en Duitsch is de week voorbij gegaan. Ter afwisseling, om de werkkraft niet te verslappen, woonde ik Vrijdagavond een opvoering bij van De Koopman van Venetië met Shylock in den hoofdrol, een stuk dat ons zeer voldeed en mij meermalen aan

plaatsen en gebouwen, die ik verleden jaar te Venetië bezocht, herinnerde.

Als gewoonlijk wilde ik vanmorgen naar de Engelsche kerk gaan, toen mijne aandacht op het Predikbeurtenbriefje werd getrokken door de aankondiging dat in de Vrije Gemeente als Predikante zou spreken Mejuffrouw Massel. - Nog nooit was ik onder het gehoor van eene vrouwelijke dominee geweest en 't doet mij aangenaam aan te kunnen schrijven dat zij - onze predikante - hare toehoorders beter wist te boeien dan zeer vele harer mannelijke collega's. Het onderwerp waarover zij naar aanleiding van een tirade uit den Bijbel sprak, was: De Kinderen der Kinderloozen. 't Was een hoogst interessante rede die door vele toehoorders aandachtig werd gevolgd; 't speet me dat Zus er niet bij was. In den aanvang zeide de spreekster geene verontschuldiging te willen maken dat zij als vrouw een dergelijk onderwerp behandelde, doch dat zij zich overtuigd geloofde tot ernstig-denkende toehoorders te zullen spreken. Reeds dit trok de aandacht en hare geheele rede was er de bevestiging van...

5 Maart 1908 ... Bal in 't American Hotel ... Vóór alles: nooit heb ik zulk een schitterende nacht doorgebracht als die van Maandag op Dinsdag, nooit heb ik mij verlustigd aan zooveel chic en gratie, nooit ondervond ik op een bal zooveel hartelijkheid.

't Was 8 uur Maandagavond, toen ik mij onder een jacht van witte vlokken zoo voorzichtig mogelijk stappend, om mijne kleeeren niet te besmetten, naar het Leidse Plein begaf, waar mijn vriend S. mij wachtte. We staken het electrisch helderverlichtte Schouwburg-Plein over, en waren weldra aan het U allen welbekende American-Hôtel. - Nauwelijks hadden wij den drempel van 'American' overschreden, of alles was chic en deftigheid en ik begon mij al spoedig zeer op mijn gemak te gevoelen. Aan den ingang werden we door een zwart-gerokten lakei ontvangen, geruischloos overliepen we de met dikke Axminster tapijten belegde trappen, die naar de vestiaires leiden. Bij de verschillende omgangen stonden weer zwartgerokte kellners die den weg aangaven. Onwillekeurig werd de opmerking gemaakt: 't is of we naar een hofbal gaan. In de vestiaires annex de kleedkamers - keurig ingericht met spiegels langs de wanden - voor de dames en voor de heeren elk geheel afzonderlijk, werden we alweer opgewacht door een stel zwart-gerokten

die zich beijverden onze garderobe in ontvangst te nemen. Na onze vuile straatschoenen door lichte zwartverlakte balschoenen te hebben verwisseld begaven we ons naar de danszaal. Bij de aanblik ervan dacht ik aan de danszaal van het Kurhaus te Wiesbaden. 't Was een prachtig met electricische kronen verlichte zaal, met gekleurde boogvensters en een gladde parketvloer, waarin we toen we binnentraden onze beeltenissen zagen weerkaatsen.

Met genoeg denk ik nog even aan de laatste uitvoering in Musis doch wat maakt dat alles - vergeef me de vergelijking Jaap - een poover figuur bij het schitterende milieu waarin wij ons thans bevonden.

Allengs brachten rijtuigen meer en meer dames aan en telkens als zich weer bekenden bij onzen kring voegden was 't weer een vriendelijk weerzien en handgedruk en complimenteus gebuig. - Circa 9 uur klonken de prélude-tonen voor de polonaise. En file staande werden de balboekjes uitgereikt - aan de dames door dames, aan de heeren door heeren, vervolgens werden de bekende strikjes in diverse kleuren uitgedeeld, die door elke dame op 't kleed van haar cavalier werden bevestigd. Nagenoeg het geheele gezelschap - allen jongelui - namen deel, oudere heeren waren er in 't geheel niet, oudere dames slechts 4, kinderen, die trouwens in den voornacht mededansten slechts zes. 't Dansen van 2 dames met elkander was verboden.-

'k Had wat gegeven als U mij bij dien polonaise tusschen het balgewemel in die prachtige zaal had gezien; al deze witte toiletten en keurige kapsels; Uw oudste lieve-kind, zooals Zus zegt, was in z'n kracht.

Telkens als ik met 'n dame - die niet zoo koud langs je heen loopt als zoo'n Geldersche schoonheid - dus beter gezegd: als we samen, weer bekenden tegenkwamen was het over en weer een glimlach en oogengewissel.

En het dansen zelf op die magnifique vloer in deze prachtige omgeving, waar ieder medewerkte om je aangenaam te zijn - het dansen zelf was een verfijnd genot, dat men alleen onder zulke omstandigheden ondervindt. 't Was als het ware glij-zweven. Reeds bij een der eerste dansen zag ik door de snelle tournures al weldra niets anders als lange lichtstralen, voelde niets anders als een arm - haar arm - als een middel - haar middel -, en eene lichte ademhaling; van de omgeving was je als 't ware weg ... (wordt vervolgd)

Gegevens van de familie H e y m e V i s

Retreffende de jongere tak van de familie Vis van Zandijk, de familie Heyme Vis, bezitten we nog geen gecodeerde genealogie. Daarom hebben we niet de mogelijkheid om de berichten over mutaties geordend te plaatsen. Voorlopig volgen hieronder enige notities - in chronologische volgorde - naar aanleiding van familie-advertenties die ons bereikten.

- . Anna Cornelia Dichtman - Vis, weduwe van J.A.A.Dichtman is overleden te Wolphaartsdijk 6 september 1978, oud 97 jaar.
- . Steven F. Vis en Alexandra de Pont trouwden te Wassenaar op 17 oktober 1981.
- . Hendrika Maria Vis - Dekker, weduwe van Albert Vis Jansz., is overleden te Wassenaar 22 juli 1982, oud 86 jaar.
- . Dirk Hendrik Vis, echtgenoot van Elise Vis - Saaf, is overleden te Zaan- dam 11 oktober 1982, oud 92 jaar.
- . Jacoba Vis, douairière Gerard Willem Baron Taets van Amerongen tot Wou- denberg is overleden te Naarden 5 januari 1983, oud 87 jaar.
- . Olivier Constantijn Vis, zoon van Laurens Vis en Renee Vis - Van Hunnik is geboren te Wassenaar 7 april 1983. (behoort ook tot de afstammelingen van Jacob Vis en Aaltje van Bergen als CVIIbaeaba).

Vraag: wie kan ons informeren over de familie waartoe behoort Abraham Laurens Vis, zoon van R.J.Vis en J.N.Vis - Hanin, geboren te Washington D.C. - U.S.A. in mei 1969?

Ook tot de leden van de familie Heyme Vis richten we de dringende vraag om ons mutaties die er plaats vinden, te willen opgeven. De vóórnamen s.v.p. steeds voluit. Bij huwelijken is het van belang dat ook voluit de voornamen van de ouders van de 'aanhuwende' worden vermeld, benevens het beroep van de aanhuwende man of vrouw.

- - - - -

A L B E R T V I S

Op 15 december 1970 overleed Albert Vis. In De Zaanlander verscheen daarvan het volgende bericht:

WORMERVEER - Op 79-jarige leeftijd is in zijn woonplaats Velp overleden onze oud-plaatsgenoot, de heer Alb. Vis.

Wijlen de heer Vis, op 30 juni 1891 in Wormerveer geboren, heeft vele jaren een belangrijke plaats in het Wormerveer- se leven ingenomen.

Op 1 maart 1910 trad hij in dienst bij de Wessanen fabrieken, waar hij zich al spoedig deskundigheid verwierf in het rijstpellersvak.

Zijn benoeming tot directeur bij Wes- sanen volgde op 1 januari 1924.

Op maatschappelijk gebied maakte hij zich ook verdienstelijk. Zo was hij voor-

zitter van de Vakgroep Rijstmalerij- en, vice-voorzitter van de Vereni- ging van Rijstpellers, lid van de af- deling Grootbedrijf, lid van de Streekplancommissie Zaanstreek, lid van het Coentunnelcomité, bestuurder van de Spaarbank Wormerveer en van 1 januari 1951 tot 31 december 1962 voorzitter van de Kamer van Koophandel en fabrieken Zaanland.

Bij de sluiting van de Rijstpellerij op 1 januari 1953 trad hij af als di- recteur en werd commissaris van de Wes- sanen's Kon. fabrieken N.V. Bij z'n aftreden als zodanig in mei 1967 was hij voorzitter van de raad van commis- sarissen, welke functie hij van 1957 tot 1967 vervuld heeft. Wijlen de heer Vis was officier in de orde van Oranje Nassau. De crematie heeft in stilte in Dieren plaatsgevonden.

- - - - -

Aanvullingen op de genealogische Staat van Jacob Vis en zijn nageslacht.

- CIcfbea Dirk Vis is geboren te Heerlen 30 juni 1981.
- CIcfbeb Francine Vis is geboren te Veghel 19 juni 1983.
- CIcfbg Anna Magdalena Vis trouwt te Bergen NH 19 oktober 1983 Johannes Joannes Petrus Franciscus Gosman, geboren te Rotterdam 21 november 1953, aannemer van bouwwerken en jachtbouw, zoon van Joannes Gosman en Anthonia Maria van Tol.
- CIcdcb Henriëtte Nelly Johanna Dekker, geboren te Hengelo (O) 29 September 1924, trouwt te Amsterdam 27 augustus 1947 Jan van Dingstee, geboren te Zwolle 12 maart 1920, zoon van Jan Korver van Dingstee en Johanna Catharina Agatha du Chatinier. Uit dit huwelijk:
- CIcdcba Johanna Henriëtte van Dingstee, geboren Hengelo(O) 25 augustus 1948.
- CIcdcbb Elisabeth Henriëtte van Dingstee, geboren te Amsterdam 11 juni 1951.
- CIcdcbc Jan Korver van Dingstee, geboren te Den Haag 14 april 1955.
- CIdabaab Paula Eveline van der Velde is geboren te Dordrecht 9 april 1983.
- CIdbced Gebrand Willem Roderick Vis, zoon van Lambertus Gebrand Vis en H. van 't Veld is geboren te Nunspeet 25 augustus 1983.
- CIdddb Bastiaan Cornelis Ooms is overleden te Oosterbeek 20 juli 1982.
- CIIIaaa Clasina Maria Kuyper is overleden te Hoorn 18 december 1983.
- CIVacb Dr Johan George Avis is overleden te Zwolle 13 april 1981.
- CIVafb Eelco Martinus Vis Bolderdijk is overleden te Den Haag 22 april 1982.
- CIVaga Herman Jacob Anna (Jacques) Vis is overleden te Sedrun (Zwitserland) 12 januari 1981.
- CIVagab Liliane Maria Paule Vis trouwt te Haren 11 juni 1982 Joep Hosman.
- CIVddcc A. A. Greebe, gescheiden echtgenoot van Martina M. Jonker is overleden te Bussum 4 januari 1983.
- CVIaab en CVIIfb Margaretha Kuyt - Vis is overleden te Koog aan de Zaan 31 december 1983.
- CVIaaaba Antonius Stefanus Jacobus Linthorst is geboren te Deventer 17 Januari 1984.
- CVIIbaaec Heyme Vis trouwt te Leeuwarden 19 juni 1982 Jet Hepkema.
- CVIIbca Wilhelmus de Graaff is overleden te Heemstede 22 juni 1982.
- CVIIbaaa Guda de Mooij - Duyvis is overleden te Bilthoven 20 januari 1982.